

Openingstocht 2024

Datum: 20 april 2024

Vanuit de haven "de Dintel" vertrokken we op zaterdag 20 april naar Strijensas voor de opening van het vaarseizoen. Het weer was nog koud, winderig en regenachtig met een NNW 3-4 Bft. Tussen de buien door scheen de zon. Met een palaver om 10 uur in de loods onder het genot van een kopje koffie met gebak bespraken we de tocht naar Strijensas en deelde we de besproken ligplaatsen uit zodat iedereen bij aankomst direct naar zijn ligplaats kon varen. Geprobeerd zoveel mogelijk bijelkaar te komen liggen. Onderweg hetgeen toch de eerste vaartocht van het seizoen is en van alles kan gebeuren hielden we contact op VHF 10.

Rond 11 uur vertrokken we gezamenlijk uit de haven door de openstaande Mandersluis naar de volgende Volkeraksluis. De zon schijnt de zeilers hijsen de zeilen en maken hun eerste rak naar de sluis. Wout en Willy samen met Andre en Peggy waren met hun motorboten als eerste bij de sluis en konden nog net mee met een beroepsvaarder toen wij kwamen aanvaren. De volgende schutting was voor ons. Na de sluis was een bezeilde koers over het



Hollandsdiep naar Strijensas. Piet en Margreet met hun Osprey zeiljacht hadden deze tocht met half tot ruime wind nog nooit zo snel gevaren, 6,6 kts bootspeed. Onderweg nog wel een klein regenbuitje maar daar wist Piet wel raad mee. Wij stonden heerlijk binnen op onze nieuwe aanwinst een motorboot "Talitha" achter de ramen te kijken hoe de zeilers ons keurig konden bijhouden.

We kwamen redelijk gelijk binnen in Strijensas en om 17:00 uur hadden we afgesproken voor een hapje en drankje in de het restaurant de Batterij in de haven. Strijensas heeft een schitterend natuurgebied de "Oeverlanden" waar wij 's middags met de hondjes nog even heerlijk in het zonnetje gewandeld hebben.

Het restaurant was goed gezocht en helaas en konden we niet meer buiten zitten - het weer werkte niet mee- en binnen was het al redelijk vol met vele gereserveerde tafels. We konden gelijk aan onze lange tafel voor 12 personen plaatsnemen. Zeer gezellig, goed gegeten al had de vis een beetje vreemde geur (niemand ziek van geworden!) maar de sfeer was goed evenals het nagerecht. Op bootnaam werd alles afgerekend en gingen we tevreden terug naar eigen schip.



's Avonds was het wederom koud en nat. De wind was de volgende ochtend gedraaid naar NO. Snel hebben we de hondjes uitgelaten en wij moesten helaas al optijd terugvaren – verjaardag van mijn zoon om daar 's middags nog aanwezig te kunnen zijn. Samen met Wout en Willy voeren we om half tien terug naar Dintelsas. Het was een frisse wind maar droog. Bij de Volkeraksluis werden we ingehaald door een snel varende jacht de RAN van Harry Schouwenburg. om 13:00 uur lagen we weer in onze eigen box D191 afgemeerd.



op de foto: Zeiljacht Sparrow en Motorjacht RAN.

Het was een geslaagde openingstocht met een klein gezelschap en zeker voor herhaling vatbaar. Gr
Dulon